# Λένα Καλλέργη

### ΜΙΑ ΕΚΔΟΧΗ ΜΕ ΦΛΟΓΑ

Ποιος είπε ότι η ελπίδα είναι πουλί ταπεινό και μικρόσωμο ότι φωλιάζει στις καρδιές και τραγουδά γλυκά χωρίς να ζητήσει τροφή;

Η ελπίδα είναι δράχος με ανάσα φωτιάς βρυχάται για παρόν, πεινάει για σάρκα. Διανύει μυθικές αποστάσεις για μια οπτασία, μια λάμψη χλομή. Με φιδίσια ουρά καταστρέφει τις στέγες των σπιτιών, την προστασία.

Τους νεαρούς σαγηνεύει, τους ονειροπόλους με την πράσινη φλόγα στα μάτια της. Με τ' άγρια νύχια της φρουρεί τον θησαυρό της αθωότητας.

Δεν εκπαιδεύτηκε ποτέ στους τρόπους των ανθρώπων. Δεν την τρομάζουν οι ήρωες. Επιβιώνει στα σκληρά περιβάλλοντα, στα παλιά παραμύθια.

Το ξέρουν οι πολιτισμοί σε ανατολή και δύση πως είναι ο δράκος πλάσμα θρυλικό με σοφία αιώνων. Κοιμάται στις βαθιές σπηλιές των πιο οικείων βουνών κι όταν ξυπνήσει, είναι φλεγόμενη απειλή για την πραγματικότητα.

## Lena Kallergi

### FLAME VERSION

Who said that hope is a bird humble and small-bodied, that it nests in hearts and sings sweetly without asking for food?

Hope is a dragon who exhales fire who howls for presence, who is hungry for muscle who navigates mythic distances for an epiphany, a faint flicker.

With her snake-like tail she trashes the gabled rooftops, sanctuary.

She mesmerises the young and romantic with the green flame in her eyes.
With wild fingernails she guards the treasure of unknowingness.

She was never educated in the manners of people. She is not frightened by heroes. She survives in the rough environments of old folktales.

They know, the civilisations of east and west, that the dragon is a legendary being with centurial wisdom.

She sleeps in the deep caves of the most familiar hills and when she wakes, she's a searing threat to the facts.

## Πατρίτσια Κολαίτη

### Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΗΣ

Είναι ισχνή, πολύ ισχνή Αυτός δίπλα της είναι υπερβολικά κοντά της Αυτός την κοιτάει καρφωτά μες τα μάτια Αυτή αποφεύγει το βλέμμα του Αυτή είναι ισχνή, τόσο ισχνή, που αυτός πλάι της μοιάζει ογκώδης κι αδέξιος Αυτός δείχνει μεγάλος Αυτή πολύ μικρή Έχουν τα ίδια μάτια Είναι ο πατέρας της Αυτή κοιτάζει απ' την άλλη Αυτός την περιεργάζεται Υπό την πίεση του βλέμματός του αυτή λίγο λίγο συρρικνώνενται Αυτή, κάμποση ώρα μετά, θα μείνει μια κουκίδα στην άκρη της καρέκλας Η κουκίδα κι ο πατέρας της Αυτός της φέρνει κάτι να πιει Αυτή δε γυρίζει καν να το κοιτάξει Αυτός επιμένει Αποζητά το βλέμμα της Την έγκριση του βλέμματός της Αυτή του το αρνείται Αυτός σπρώχνει το ποτήρι πιο κοντά της Της λέει κάτι Αυτή ούτε κοιτάζει ούτε απαντά Λίγο αργότερα θα φύγουν Μπροστά η κούκιδα Πίσω ο πατέρας της Το ποτήρι ανέγγιχτο Κατάλαβες;

20

### Patricia Kolaiti

### THE CAUSE OF THE WASTING

She is thin, very thin He is next to her far too close to her He looks fixedly into her eyes She avoids his gaze She is thin, so thin, that next to her he looks bulky and clumsy He looks big She is very small They have the same eyes He is her father She looks the other way He stares at her Under the pressure of his gaze she is shrinking bit by bit She will, sometime later, remain a dot on the edge of the chair The dot and her father He brings her something to drink She doesn't even turn to look He insists He searches for her gaze The approval of her gaze She denies him this He pushes the glass closer to her He says something She neither looks nor responds A little later they will leave Dot ahead, father behind The glass untouched See?

21